

# Gods Eenvoudige Reddingsplan

**Mijn vriend:** Ik stel u de meest belangrijke vraag van uw leven. Het antwoord, dat u geeft, bepaalt uw vreugde of verdriet tot in de eeuwigheid. De vraag is: Bent u gered? Ik vraag u niet hoe goed u bent, en ook niet of u naar de kerk gaat, maar bent u gered? Weet u zeker, dat u naar de hemel gaat na uw sterven?

God zegt, dat wij wederom geboren moeten worden om naar de hemel te kunnen gaan. In Johannes 3:7 zegt Jezus tegen Nicodemus: **“U moet wederom geboren worden.”** In de bijbel laat God zien hoe wij wederom geboren, oftewel gered kunnen worden volgens Zijn plan. Zijn plan is eenvoudig!

U kunt vandaag gered worden. Hoe?

Allereerst mijn vriend, moet u zich realiseren, dat u een zondaar bent. **“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”** (Romeinen 3:23). Omdat u een zondaar bent, bent u ook veroordeeld tot sterven. **“Want de bezoldiging der zonde is de dood”** (Romeinen 6:23). Dit omhelst een eeuwige scheiding van God in de hel. **“... gelijk het den mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel”** (Hebreen 9:27).

Maar God heeft u zo liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven heeft om uw zonden te dragen en te sterven in uw plaats. **“Want Hij heeft Hem, (Jezus), die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”** (2 Corinthiers 5:21).

Jezus moest zijn bloed geven en sterven. **“Want het leven van het vlees is in het bloed”** (Leviticus 17:11). **“... zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”** (Hebreen 9:22). **“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren”** (Romeinen 5:8).

Ook al begrijpen wij niet hoe, God zegt dat mijn en uw zonden op Jezus kwamen en dat Hij stierf in onze plaats. Hij was onze plaatsvervanger. Het is waar. God kan niet liegen.

Mijn vriend, **“God ... verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren”** (Handelingen 17:30). Deze bekering is een verandering van denken; instemmen met God, dat u een zondaar bent. Maar ook instemmen met hetgeen Jezus voor ons deed aan het kruis.

In Handelingen 16:30-31 vroeg de gevangene aan Paulus en Silas: **“... wat moet ik doen om zalig te worden?”** En zij antwoordden: **“Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden... .”**

Geloof eenvoudig in Hem als Degene die uw zonde droeg, stierf in uw plaats, begraven werd en door God opgewekt. Zijn opstanding verzekert op krachtige wijze, dat gelovigen de belofte van het eeuwige leven mogen aanvaarden, mits Jezus als Redder aangenomen is. **“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”** (Johannes 1:12). **“Want een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.”** (Romeinen 10:13). “Een iegelijk” betekent een ieder en dus ook u. “Zal zalig worden” betekent niet “zal misschien,” of “zou kunnen” noch “kan,” maar “zal zalig worden,” hetgeen is: gered worden.

Indien u beseft dat u een zondaar bent, waar u zich op dit moment ook bevindt, bekeer u nu, door uw hart naar God op te heffen in het gebed.

In Lukas 18:13 bidt een zondaar: **“O God! wees mij zondaar genadig!”** Bidt dan: “O God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik geloof, dat Jezus mijn plaats-vervanger was toen Hij stierf aan het kruis. Ik geloof, dat Hij zijn bloed vergoot, stierf, begraven werd en opstond uit de dood voor mij. Ik aanvaard Hem nu als mijn Redder. Ik dank U voor de vergeving van mijn zonden, de gave van redding en eeuwig leven, niet vanwege mijn verdiensten, maar vanwege Uw barmhartige genade. Amen.”

Neem Gods Woord serieus en aanvaard Zijn redding in geloof. Geloof en u zult behouden worden. Geen kerk noch goede werken kunnen u behouden. Onthoudt: God redt u. Hij doet alles!

Gods Reddingsplan bestaat hieruit:

U bent een zondaar. Hierdoor moet u de eeuwigheid in de Hel doorbrengen. Maar indien u gelooft in Jezus, als de gestorven, begraven en opgestane Redder, zult u de vergeving van al uw zonden en bovendien het eeuwige

leven ontvangen. U zegt, “Hoe kan het zo eenvoudig zijn?” Ja, het is zo eenvoudig. Het is zelfs bijbels. Het is Gods plan. Mijn vriend, geloof in Jezus en aanvaard Hem als uw Redder. Vandaag nog!

Is dit plan van God niet duidelijk voor U, lees dit traktaat dan nog eens en nog eens, zonder het neer te leggen, totdat u het begrijpt. Uw ziel is veel meer waard, dan de gehele wereld. **“Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?”** (Markus 8:36).

Wees er van verzekerd dat u gered bent. Als uw ziel verloren gaat, mist u de hemel en bent u reddeloos verloren. Laat God u toch redden op dit moment!

Gods kracht zal u behouden en u bewaren en u in staat stellen een overwinnend christelijk leven te leiden. **“Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen”** (1 Corinthiers 10:13).

Vertrouw niet op uw gevoel. Dat verandert. Ga op Gods beloften staan. Die veranderen nooit.

Nadat u gered bent, zijn er drie dingen die u dagelijks in praktijk moet brengen om geestelijk te groeien:

Bid – u spreekt tot God.

Lees uw Bijbel – God spreekt tot u.

Getuig – u spreekt voor God.

Laat u dopen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus, als een openbare belijdenis van uw redding en sluit u zonder enig uitstel aan bij een bijbelgetrouwe gemeente. **“Schaam u het getuigenis van de Heer niet ...”** (2 Timotheus 1:8).

**“Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is”** (Mattheus 10:32).